

# Winter in Oegstgeest 2003

Een fotoreportage van Francisca Kleine



Plantsoen bij de Willem de Zwijgerlaan



Hoek Julianalaan Koninginnelaan, kijkende in de richting van de SOW Regenboog Kerk



Hoek Julianalaan Koninginnelaan, kijkende in de richting van de Terweeweg



Julianastraat 4 t.e.m. 4c



Willem de Zwijgerlaan bij de vijver



De R.K. Willibrordkerk, links vanaf de Geverstraat en rechts vanaf de Rhijengeesterstraatweg



Kerkje in de Willem de Zwijgerlaan, vroeger in gebruik bij de Nederlandse Vereniging van Vrijzinnige Hervormden



Sneeuwpret van de kinderen Laureijs



Thank you for your site which, as new Oegstgeester, I enjoy very much. Beginning of March 2005, Oegstgeest was under a thick layer of snow. I attach a panoramic picture of my street, Clematislaan, on the sunny morning of Saturday March 5. On the left, the sun was rising above the buildings along Irislaan, illuminating the buildings at the other end of the street. Picture made by Raymond Roumeas