

Toorenveltstraat en omgeving



Genoemd naar het huis Toorenvelt aan de Wijtenbachweg 6.
 De eerste bebouwing van deze plaats geschiedde in de 17e eeuw door Jan Cornelisz van Leeuwen, korenkoper te Leiden. Deze had bij de verkoop van de landerijen van de Oude Hof door de stad Leiden in 1616 'een campe lands' aan de 'Binnenweg' gekocht waarop hij een huis liet bouwen. In dit huis werd in het midden van de 17e eeuw door Jean de Plancke een herberg 'De Maecht van Gent' geëxploiteerd, waarvoor hij in 1655 consent van Burgemeesters en Regeerders van de stad Leiden verkreeg op voorwaarde dat hij alleen in Leiden gebrouwen bier zou tappen. In 1672 verloor het huis de bestemming van herberg. Het werd toen heel deftig een hofstede, leenroerig gemaakt aan het huis Adegeest in Voorschoten. Leenman werd prof. Arnold Sijen, hoogleraar in de plantkunde aan de Leidse universiteit. In 1960 kocht de heer A. Kret het pand en heeft het door het architectenbureau P. van der Sterre laten restaureren. Het huis Toorenvelt is een rijksmonument.



Foto links in 1955, de achtertuin van Toorenveltstraat 9 v.l.n.r. Nellij, Mieke, Coby, Pieter en moeder Braun. Op de voorgrond de buurkinderen Thijs en Eva van Ginkel.



Op de foto onder is het pand nog bewoond, hier is het nog wachten op de afbraak.



We staan vóór het oude raadhuis en kijken naar Huize "Toorenvelt" (nu Wijtenbachweg 6), gebouwd in de zeventiende eeuw als butenverblif; later kwam er een herberg, genaamd "De Maecht van Gent". In 1685 volgde de verbouwing tot hofstede. Links is nog net een stukje zichtbaar van het pand "Schoutenburg" (Wijtenbachweg 43). De foto is gemaakt in de zestiger jaren; rechts op de achtergrond is de omtrek te zien van de toenmalige Floraschool.



De Wijtenbachweg aan het einde van 19e eeuw. Rechts ligt Huize " Toorenvelt ", en links bij de hoge bomen het pand " Schoutenburg ", dat in vroeger jaren ook burgemeester Terwee tot woning heeft gediend. Het witte huisje is in de dertiger jaren van de vorige eeuw afgebroken voor de aanleg van de Duinzichtstraat.



Burgemeester Terwee vierde zijn veertigjarige ambtsjubileum op 28 mei 1893. Deze foto is gemaakt bij de ambtswoning, " Huize Schoutenburg " aan de Wijtenbachweg, die zich rechts bevindt (niet zichtbaar). In de verte staat de boerderij van Lubbe, thans het huis Toorenvelt. De man op klompen kijkt toe bij het maken van de foto, zou hij ooit geweten hebben dat hij op deze foto stond?



J. DE GELDER, Aannemersbedrijf - OEGSTGEEST, DUINZICHT 1



Duinzichtstraat 22 en 24



Coert Zelfbediening, hoek Duinzichtstraat/Wijtenbachweg



Het oude Rechthuis / Raadhuis aan de Wijtenbachweg (voorheen Achterweg). Het pand is naar onderzoek doet veronderstellen, gebouwd tussen oktober 1648 en augustus 1651. In 1686 werd het gekocht door de gezamenlijke Ammeesters van Oegstgeest. De Baljuw en de Schout en de diverse gerechtelijke en bestuurscolleges van Oegstgeest en Poelgeest vonder er onderdak. De foto is gemaakt in 1893. Het raadhuis was er tot 1901 gevestigd, tot de gereedkoming van de nieuwbouw aan het Wilhelmnapark. Tot vreugde van veel Oegstgeestenen is het pand fraai gerestaureerd.



De restauratie van het oude gemeentehuis aan de Wijtenbachweg