

# Kerken in Oegstgeest



Het sinds eind 16e eeuw Hervormde Groene of Willibrordkerk. De toren die hier nog weergegeven is, is rond 1830 gesloopt wegens instortingsgevaar. De tekening is uit "Rhyndlands Fraaiste Gezichten", uitgave "Tot Amterdam, by LEONARDUS SCHENK, op den Vygendam 1732" uitgave "B.V. Foresta Groningen"



Een kaart uit 1920



Groene Kerkje 1770 Naar een tekening van P.C. la Fargue



Uitsnede van Leiden. Prot. Kerk Oegstgeest.



Groene Kerkje, Oegstgeest.



Het Groene Kerkje, een aquarel van Arend Jan van Driesten en het Groene Kerkje met de kosterwoning



Groene Kerkje, Oegstgeest.



Interieur van Het Groene Kerkje



Prot. Kerk Oegstgeest bij beelden



Oegstgeest, Pauluskerk Warmonderweg



Hervormde Pauluskerk aan de Warmonderweg

Sinds 2007 is de Pauluskerk eigendom van de Stichting Pauluskerk Oegstgeest. In de kerk is thans het Cultureel Centrum de Paulus gevestigd. Op zondag vindt er een dienst plaats van de Volle Evangelie Gemeente Leiden s.o. en door de week worden er veel ballet- en muzieklessen gegeven door BplusC. Daarnaast worden de verschillende ruimten vaak verhuurd voor bewegingstherapie, yogalessen, muziek- en koortruvoeringen etc. Mogelijkheden over de verhuur zijn te vinden op [www.cultureelcentrumdepaulus.nl](http://www.cultureelcentrumdepaulus.nl)

De Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) houdt nu haar diensten in de gerenoveerde Regenboogkerk aan de Mauritslaan en het Groene Kerkje aan de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest



Interieur van de Pauluskerk



Koster Gelderblom



Kerkeraad en belijdende leden van de Pauluskerk, de foto is genomen in een van de zalen achter de kerk



Oegstgeest, Hervormde Pauluskerk



Mauritskerk, Oegstgeest



Oegstgeest, Hervormde Pauluskerk



Oegstgeest, Hervormde Pauluskerk

Gereformeerde Mauritskerk, nu de PKN Regenboogkerk aan de Mauritslaan



Oegstgeest, Hervormde Pauluskerk



Oegstgeest, Hervormde Pauluskerk

## De Willem de Zwijgerkerk

Rehabothkapel gebouwd in 1923 door de Gereformeerde Kerk in 1933 werd zij verkocht aan de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, toen de Gereformeerden aan de Mauritslaan een grotere kerk sichten. De naam werd toen gewijzigd in Willem de Zwijgerkerk. Ook hebben een aantal jaren de leden van de Gereformeerde Kerk Artikel 31 hier hun diensten gehouden. In 1967 kreeg het kerkgebouw een zakelijke bestemming toen de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden verhuisden naar het Gemeentecentrum aan de Lijfweg.