

Gemeentelijke diensten, Brandweer en Politie Oegstgeest



De eerste gemeentelijk vuilnisdienst werd opgericht in 1910. Deze foto (1918) is van asgaarder K. Wilbrink met de hondenkar.



De twee vuilnisauto's die de gemeente in 1939 bezat. Er voor staan de gemeentearbeiders W. van Leeuwen, G. J. Heeren, D. A. Stravers, W. Th. Zandvliet en K. Wilbrink. In 1956 werd overgegaan op modernere wagens, de zogenaamde trommelauto's.



En dit was de eerste vuilniswagen van Oegstgeest met de asgaarder W. Th. Zandvliet.



Een hele verbetering was de T-Ford in 1925. Hier zijn de asgaarders Zandvliet en Wilbrink bezig bij de Oegstgeester vuilverbranding aan de Almondeweg, dicht bij de brug over het Oegstgeester kanaal. Begin 1930 werd deze vuilverbranding gesloten. Het vuil werd daarna gestort op een terrein in de Broek- en Simonjespolder (nu de Merenwijk).



Oegstgeester Brandweer 1933. Met dank aan de Vrijwillige Brandweer van Oegstgeest.



1935, nieuw materieel met de complete vrijwillige brandweer van Oegstgeest, uiterst links bij de motorkap brandweercommandant en gemeentearchitect Rietveld.

11. Op zaterdag 28 februari 1942 kwam de „rustende” raad bijeen om afscheid te nemen van burgemeester Van Gerrevink die door de Duitsers was ontslagen. Krachtens beschikking van de rijkscommissaris mocht de gemeenteraad zijn functie niet meer uitoefenen. Zittend van links naar rechts: wethouder T. van Egmond (A.R.), burgemeester en mevrouw Van Gerrevink en wethouder N. Zandbergen (C.H.). Staande: J. Smit (R.K.K.), dr. K. Simon Thomas (Gemeentebelangen), mevrouw S.H. Leemhorst (Gemeentebelangen), J.W. van der Post (R.K.K.), J. den Ouden (A.R.), R.F. van Kampenhout (S.D.A.P.), D.G. Sanders (C.H.) en C. Bakker (Gemeentebelangen). Verder zien we J. v.d. Luit, gemeentebode, en J. de Visser, gemeentesecretaris.



Eerste brandweeroefening met het nieuwe materieel op kasteel Oud-Poelgeest.



Een schriftelijk bevel van de NSB-burgemeester Sikkens om wacht te lopen bij o.a. het distributiekantoor. (februari 1944) Het was, schuin tegenover het oude gemeentehuis. Dit distributiekantoor werd door de ondergrondse regelmatig 's nachts overvallen om bonkaarten voor onderduikers te bemachtigen. Rietveld was helemaal niet Duitsgezind. De burgemeester wees domweg mensen aan, liefst in dienst van de gemeente, want dan had hij sancties. Toen Rietveld opdracht kreeg van de burgemeester om aanplakbiljetten door personeel van gemeentewerken te laten verspreiden heeft hij dat geweigerd, waarna hij enige tijd ondergedoken is geweest. De aanplakbiljetten waar hier sprake van was betroffen de "Arbeitsersatz" in Duitsland.



Carol Frederik Willem Rietveld geboren op 9 juni 1905, te Utrecht.

28 oktober 1930, benoemd tot "tijdelijk adjudant-gemeentepzichter" van de gemeente Oegstgeest met ingang van 1 december 1930.



Rechts een foto met het voltallig gemeentepersoneel en politie van Oegstgeest, gemaakt t.g.v. het afscheid van Carel F.W. Rietveld als gemeente-architect van Oegstgeest, mei 1946. De twee politiemensen die hoog op het bordes slaan, zijn Koerten en tegen de pilaar (Pa) Klaas de Groot.

1 januari 1932 benoemd door B&W tot adjudant-gemeentepzichter in vaste dienst.

1 april 1932 benoemd tot "gemeente-opzichter" en bovendien benoemd tot "Commandant bij de Brandweer". Het was toen een vrijwillige brandweer. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 bestond de brandweer uit heel veel vrijwilligers, die daardoor vrijgesteld waren van de "Arbeits Einsatz" in Duitsland.

2 april 1936. Door B&W werd de titel "gemeente-opzichter" gewijzigd in "gemeente-architect".

26 oktober 1936 door de kerkenraad van de Geref. kerk aan de Mauritslaan benoemd tot diaken.

3 april 1946 eervol ontslag gekregen van de " tijdelijke raad " van de gemeente Oegstgeest.

9 april 1946 door B&W van Harderwijk benoemd tot Directeur Gemeentewerken per 1 juni 1946.



De nieuwe Austin van De Vrijwillige Brandweer Oegstgeest in 1953.



De Oegstgeester Brandweer anno 2002.



Veldwachters van Oegstgeest omstreeks 1935. 3e van links is de latere politiecommandant A. Koerten.

Foto uit het familiealbum van Fopke Koerten.

Koninginnedag 1938 of 1939, de begeleiding was in handen van de politiemannen Knijger en van der Aar. Foto uit het archief van Carel F.W. Rietveld.



Het ambtsjubileum van politiecommandant A. Koerten in oktober 1952. Aan de tafel het gezin met de drie oudsten kinderen, v.l.n.r. Wim, Henry, de jubilaris, Mevrouw Koerten-de Boer en de oudste zoon Fopke. Op de achtergrond het politiekorps Oegstgeest met de volgende namen van rechts naar links Gerrit Kuyt, ???, Massink, Veenbaas, Klaas de Groot, Guus Schellingenhout, ???, Huiskamp, ???, ???, Anne Westra, ???, Speyer, ???, Willem Brunse en Jan van Vuren. Foto uit het familiealbum van Fopke Koerten.



Politieaan Koerten in vermomming.

Leidsche dreigbrieffschrijver te Oegstgeest verkleedde zich als vrouw.
POLITIEMAN VERKLEEDDE ZICH ALS VROUW.

In het boek "Oegstgeest de jaren vijftig" van Caroline Arps is een gebeurtenis vermeld dat tijdens het jubileum van politiecommandant Koerten ter sprake kwam.

Enkele jaren geleden kregen twee inwoners van Oegstgeest aan de Warmonderweg dreigbrieven toegestuurd. Zij moesten een som geld afgeven in de Leidsche Hout. Politieaan Koerten verkleedde zich als dame, ging de chanteur tegemoet en sloeg hem meteen in de boeien.



Openbare werken Oegstgeest 2003.