

De Openbare Lagere School aan de Terweeweg vanaf 1960



1960/1961 De 4e klas van Juffrouw Mo(o)nen een dagje naar Schiphol, foto uit het album van Joke van der Bijl



1963/1964, de 5e klas van Mevr. Roelofs-Woestenburg
Bedank Lodewijk Otto, voor de foto en namen

Van links naar rechts, van boven naar beneden:

- 1e rij: Onno Kievit, Dick Ravelli, Berthelot Coenraads Nederveen, Loes Willemsen, Marga van Duren, Betteke Krantz, Mw. R. Roelofs-Woestenburg, Christine Kaars Sijpestijn, Martine Bal, Renette Heybroek, Nelleke Volker, Els Maas Geesteranus
- 2e rij: Piet van Toerenburg, Eske Loman?, Bart de Regt, Marleen Langeveld, Frances Ohlenroth, Carolien vd Berg, Bob Ravelli, Coby van den Hoek, Melanie de Vroom, Adriaan de Graaf
- 3e rij: Kees Piet Haasnoot, Lodewijk Otto, Tootje Klarenbeek, Patricia Veltman, Wouter van Haafften, Ria Schippers, Ineke vd Voet, Dirk Maasdam, Gerald van der Sluis, Patrick Matray
- 4e rij: Tim Gans, Robert van Heeringen, Hugo van Driel, Tom Postma, Adriaan Zwart, Rob Oele, Jaap Laarman, Loet de Roos.



Schooljaar 1967-1968, klas 5 van Mevrouw Roelofs-Woestenburg
Foto uit het album van Berni de Kuijper Wendt



Een klas uit 1967



Een klas uit 1970



Een klas uit 1971



Een klas uit 1972

Bovenste rij: Henk Huizing, Willem Moller, Feico v.d. Meulen, Caroline v.d. Meren, Henk Isarin, Paul Elion, Meindert Lansmeer, Robert Stemers, Mevr. Roelofs-Woestenburg
Midden: Yvonne van Bemmelen, Loes Nesselhaar, Marvin van Ginkel, Martje van Werkum, Loes Berding, Sabina van Baarn, Johaneke Scholtes, Esther Hugenholtz, Huub Commendeur.
Onder: Marge Hilders, Karin van Aken, Nicole van Waasbergen, Maartje Weeda, Jeroen Huizing, Jean Mark en Annemarie de Groot.

Foto uit het album van Nicole King van Waasbergen



Een klas uit 1974



Schooljaar 1979/1980



Schooljaar 1980, de 5e klas met de volgende leerlingen:

v.l.n.r.: Hans Crombag, Bart Orth, meneer Slingelandt, Alexander van Roy, Joost Goudsmit, Yvonne Korbee, Mareen Nieuwenhuizen Segaar, Ingrid de Koning, Do van de Zalm, Menno van de Gaag, Jeroen Vermunt, Koert van Damme, Marco Hilgeman, Juliette Citeur, Ingelise de Jongste, Mischa Frankfurt, Marina Millington Ward, Monique, Jan-Rutger van Zwet, Dirk-Jan Spoor, Lidewij Vos, Ellis Kamerling, Bart Mulder, Pieter-Jaap Gaillard, Paulien Blanken, Houk Wiebenga, Klaas Korswagen, Barbara Wennekers, Maarten Verhoeven, Gwendolijnn Honders, Larissa Roelofs, Mariou Bakker, Marina Roelofs, Marjon van den Ancker, Irina Cornelissen, Richard Noordermeer, Jeroen Kwaad, Niels Ulrich afw op foto: Clara van Bemmelen.



Klas 4, september 1981



Op 22 maart 2003 kwamen een aantal leerlingen terug naar Oegstgeest. Geertrui van Dijk, Wim Hoogerdijk, Wil Andela, Wim v.d. Heijden, Dick v.d. Veur, Willeke Veerman, Hans Rijnbende, Wim Beukman, Jose Mulwijk, Leny van Royen, Wim Lubbers, Duveke Engels, Corrie Bosch en Wim den Ouden. Beppy Veerman was wel aanwezig maar staat niet op deze foto.

Foto's: Wil van Elk, Oegstgeest



Voor het gemeentehuis van Oegstgeest



Oegstgeestigheid

26 maart 2003

Afgelopen zaterdag kreeg ik de eer om een groep van veertien oud-leerlingen van de Terweeschool te mogen rondleiden. De groep jonge zestigers, zij hebben de oorlog nog meegemaakt, waren zeer geïnteresseerd in de verhalen over Oegstgeest. De uitnodiging begon met een verzoekje om een praatje te komen houden van ongeveer vijftien minuten. Dat kwartierje werd uiteindelijk een paar uur, omdat ik de gasten ook mocht rondleiden door Oegstgeest. Het hoogtepunt van dat bezoek zou natuurlijk het bezichtigen van de school aan de Terweeweg moeten zijn. Helaas kwamen de reunisten niet verder dan het schoolplein. De organisator van de reünie was telefonisch niet verder gekomen dan een resolute afwijzing: zij waren niet welkom.

"Ik heb gevraagd aan een bevrindende directeur van de school bij ons in het dorp wat hij zou doen met een dergelijk verzoek", vertelde een van de gasten. "Hij zou zonder aarzelen de schooldeuren wijd open zetten; hij zou het een enorme eer vinden als oud-leerlingen na vijftig jaar nog belangstelling toonden voor zijn school." Een dergelijk geluid kwam uit meer monden, maar deed niets af van het feit dat de deuren van de Terweeschool gesloten bleven. Ook telefonische pogingen van mijn kant mochten niet baten, de deuren bleven stijf dicht. Bij de interim-directeur was geen spoor van emotie te vinden, hij zat waarschijnlijk zelf nog maar kort op die school en had nog geen enkele binding daarmee. Voorheen kon je met dit soort zaken bij de gemeente terecht, maar de scholen hebben nu een eigen bestuur. Jammer dat ik te weinig tijd had om achter namen van de schoolbestuurders te komen, ik ben namelijk zeer benieuwd wat zij hiervan vinden. De huidige leerlingen van de school wil ik het advies meegeven om de binnenkant goed in het geheugen te prenten, eventueel foto's te maken, want als je eenmaal van school af bent, kom je er nooit meer in!

Wil van Elk, Oegstgeester Courant