

# De R.K. Willibrordkerk in Oegstgeest



De koster van de kerk en zijn gezin.



Foto's boven Henny van Werkhoven, onder Franciska Kleine, klik op een miniatuur voor de vergroting



De kerk vanuit de lucht gezien



HET R. K. VEREENIGINGSGEBOUW TE OEGSTGEEST, sedert 20 jaren dringend noodig zal er nu komen: de eerste steen is gelegd door den Z. E. Heer Pastoor W. F. Roozen. Het gebouw (architecten L. v. d. Laan en Ir. J. A. v. d. Laan te Leiden) belooft zeer fraai te worden.

Uit de krant van 1922