

Levie Emanuel Fruitman, Leidersdorp 08-09-1979 Sobibor 21-05-1943
Adres: Endegeest – Endegeesterstraatweg (Receptiegebouw)

Patiënten van Endegeest kunnen leuk of lastig, komisch of agressief zijn. Levie Fruitman was één van de meest plezierige en leuke patiënten. Hij zat er al jaren. Iedereen kende hem en zwaaide terug. Hij was nu 66 en kwam binnen toen hij 41 was. We weten weinig van hem. We kunnen wel dingen invullen. Als je toen zo lang 'op Endegeest' zat, was er echt iets mis met je. Waarschijnlijk lukte het zijn ouders, Emanuel Fruitman en Rebecca Blom, hem zo lang thuis te verzorgen omdat het zo'n leuke kerel was. Dan kun je de extra zorg wel opbrengen. Het lijkt erop dat, toen zij ouder werden, het niet meer lukte, hoe vrolijk en leuk hij ook was. Het zal ze pijn hebben gedaan toen ze hem in 1917 naar Endegeest brachten.

Levie was verstandelijk gehandicapt, maar je kon hem wel iets toevertrouwen. Zijn taak: hij bediende de wagen waarmee de brandstof (toen waarschijnlijk steenkool) over het grote terrein naar alle gebouwen werd gebracht. Hij zei daarbij altijd tegen iedereen die het maar horen wilde (maar ook als je het niet wilde horen, hij was tèt enthousiast) "mijn vader is rijk, ik hoef niet te werken".

Aldert van Nieuwkoop, de ambulancechauffeur, wordt naar Endegeest geroepen. Pas daar krijgt hij in de gaten dat hij de patiënten moet vervoeren naar het Haagse station. Hij is bokser en wil de Duitsers aanvliegen. Zijn bijrijder houdt hem gelukkig tegen. Later, als hij alles op schrift stelt, heeft hij het over 'de kleine Levie Fruitman'.

De verpleegsters en dokters moesten met een brok in hun keel toekijken hoe de Duitse soldaten met hun grote laarzen, hun stalen helmen en bewapend met geweren, deze olijke stumperd hebben opgepakt en gedeporteerd naar de gaskamers. Wat zal Levie, die er natuurlijk niets van begreep, bang zijn geweest.

Kon de rest van de familie Fruitman zich redden?

Het korte antwoord is nee!

Levie had 6 broers en zusjes. Judith, Rosette, Jeanette, Fijtje, Salomon, Mietje, en Mathilde. De één na oudste zus, Rosette, was getrouwd en had drie kinderen. Levie's familie bestond dus uit twaalf personen. Uiteindelijk hebben er maar twee de oorlog overleefd: Mathilde (zijn jongste zusje) en Emanuel (één van de drie kinderen van Rosette).

Zo verging het Joodse families in de oorlog.....

Hieronder zien we foto's van Levie's één na oudste zus Rosette met haar zoon Emanuel en daar onder twee foto's die zijn genomen op de bruiloft van zijn zus Fijtje



*Rosette Eljon-Fruitman, 01.08.1910-30.09.1942 met haar zoon Emanuel Fruitman
Rosette is in de oorlog omgebracht haar zoon Emanuel heeft het overleefd.*



Fijtje Fruitman, 29.10.1890-09.11.1942



Fijtje en Salomon van Gelder-Fruitman

Genealogy online

Joods Monument

Oegstgeest in bange dagen

Wie was Wie, (ELO) Stadsarchief van Leiden, Periode 1874. Volgens het Stadsarchief Leiden zou Levie Emanuel Fruitman in 1874 en niet in 1876 zijn geboren.