

HET OEGSTGEEST VAN TOEN

EEN SERIE FOTO'S VAN OUD OEGSTGEEST, VOORZIEN VAN ONDERSCHRIFTEN WELKE KOMEN UIT HET ARCHIEF VAN LOEK DE GROOT FOTOGRAAF VAN DE OEGSTGEESTER COURANT.



OEGSTGEESTER DAKPAN

Mogelijk heeft u eerder van deze dakpan gehoord, vroeger waren er Hollandsche pannen en Friese pannen, en waarschijnlijk nog een heel stel andere. De Oegstgeester pan werd in deze omgeving redelijk veel gebruikt. In Oegstgeest in een pand aan de Geveerstraat. Verder Restaurant "Het Haagsche Schouw". In Warmond aan de achterzijde van het oude Raadhuis (1999) en bij een boerderij aan de Beatrixlaan, op een grote loods (1999). Maar ook verder van Oegstgeest zoals hier op deze foto, die gemaakt is in de de Meije, dat was in augustus 1993. Het is een mooi gaaf dak. De pannen werden gemaakt zoals u begrijpt in Oegstgeest, en wel vlakbij het Pontje naar Valkenburg. Op de foto ziet u een gedeelte van de fabriek, met een paar vletten, die gingen elders klei halen o.a. bij Voorschoten. De Rijn in deze omgeving was danig uitgekeld door de vele steenfabrieken in deze omgeving. Bron: arch. lg

