

HET OEGSTGEEST VAN TOEN

EEN SERIE FOTO'S VAN OUD OEGSTGEEST, VOORZIEN VAN EEN ONDERSCHRIFT,
WELKE KOMEN UIT HET ARCHIEF VAN LOEK DE GROOT
FOTOGRAAF VAN DE OEGSTGEESTER COURANT



Haagsche Schouw

Vaste oeververbinding d.m.v. een houten ophaalbrug over de Rijn. In het voorjaar van 1802 in gebruik genomen. Over deze brug ging het verkeer van Den Haag naar Haarlem, en dat ging ook bij ons door het dorp. Voor deze brug er kwam, werd men met een veerboot overgezet. Resten van de oprit van de brug zijn nog rechts van de brug te vinden. De houten brug werd in 1915 vervangen door een stalen. Op deze plaat zien we aan de overzijde van de Rijn, wat later het restaurant "Het Haagsche Schouw" zou worden.

Bron: Van varik cass. © arch Ig.