



Het Oegstgeest van toen

Een serie foto's van Oud Oegstgeest, voorzien van onderschriften, welke komen uit het archief van Loek de Groot, fotograaf van de Oegstgeester Courant.

De Geverstraat. Wij staan hier op de Geverstraat ter hoogte van de Kempenaerstraat en we kijken richting Leidsche Buurt. Wij zien de herberg "Het Wapen van Oegstgeest" welke op de hoek stond van de Geverstraat en Kempenaerstraat. Nu is daar de ABN/AMRO bank. Wat nog van deze situatie over is, is het puntdakje midden in de foto. Die is er nog en staat boven de klokkenwinkel. De fam. Kortekaas heeft daar gewoond en gewerkt. Voorbij de herberg is de boerderij van De Groot, bij die paaltjes was het toepad. In de verte zien we de huizen in de Deutzstraat, met ondermeer het Sint Janshof. Links op de foto de Paardenbrug, de brug over de Zandsloot richting o.a. het Witte Huis. De tram rijdt op veldspoor en de weg is niet bestraat.

Bron: Kortekaas cass.arch.lg