



HET OEGSTGEEST VAN TOEN

EEN SERIE FOTO'S VAN OUD OEGSTGEEST, VOORZIEN VAN ONDERSCHRIFTEN,
WELKE KOMEN UIT HET ARCHIEF VAN LOEK DE GROOT
FOTOGRAAF VAN DE OEGSTGEESTER COURANT

ZANDSLOOT 2

Kort geleden vertelde ik u over de Zandsloot die vanuit de Geversstraat naar het station Leiden liep. Hier ziet u die zandsloot langs de Rijnsburgerweg tussen Posthof en het station. Een landelijke weg met sloot, bruggen en rails voor de stoomtram. De huizen staan er nog, maar de sfeer, nee die is er niet meer. Links tussen de bomen is wat bestrating, daar zou later de Marien Poelstraat komen. Eind van die huizen links, dus achteraan, zou later de ingang komen van het AZL wat toen in aanbouw was. Op de weg niet gehinderd door enig verkeer, de kinderen die ook best op de foto willen. Ter plekke kunt u nog de resten van de sloot zien, zij het gedempt, want naar de huizen, is nog een flinke afstand. Nog een berichtje toe, wat u hier ziet was in die tijd nog allemaal Oegstgeest. Arch. lg©