

# HET OEGSTGEEST VAN TOEN

EEN SERIE FOTO'S VAN OUD OEGSTGEEST, VOORZIEN VAN ONDERSCHRIFTEN, WELKE KOMEN UIT HET ARCHIEF VAN LOEK DE GROOT, FOTOGRAAF VAN DE OEGSTGEESTER COURANT.



## GROENE KERKJE

De heuvel, waarop het Groene Kerkje staat, is oorspronkelijk een vooruitgeschoven post in het moerassige waterland, dat de geologen "Het Leidse zeevat" noemen, het sluitstuk van het voormalige kustgebied. Dit sluitstuk was van het overige gedeelte van de V-vormige geestrug gescheiden door de Vliet, de "Rijnsburgse Vliet", die in de jaren 30 van de vorige eeuw werd gekanaliseerd voor de afwatering van Rijnland. Wij mogen aannemen dat de heuvel van het Groene Kerkje in de vroege Middeleeuwen Kerkwerf genaamd, de werf waarop de kerk stond, relatief in vergelijking met de omgeving hoger is geweest. Wij hebben reeds gewezen op de wijziging der niveau verhouding van het land en de zeespiegel sinds begin van onze jaartelling. Een beschouwing over dat natuurkundig verschijnsel, dat voor de vorming van de bodem van Nederland van zoveel gewicht was, is hier niet op zijn plaats.

Bron v. Varik